

SLEUTELPOST

**Periodieke uitgave van
Leidsche vereeniging van postzegelverzamelaars
opgericht 17 januari 1940**



Jaargang 61 no. 220 september- december 2021

Voorschotense Postzegelhandel

Lid van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

In- verkoop en taxatie van postzegels, bemiddelen naar veilingen, Wereldnieuwtjesdienst.

Gespecialiseerd in:

Nederland en Overzeese Gebieden (op type-en tanding).
Rolanding, Dienst, Port, Brandkastzegels, Telegramzegels,
Postbewijs, Internering en Postpakketverrekenzegels.
Diverse Europese landen en Israël.

Wij leveren alle benodigdheden , ook voor munten

Bezoek op afspraak, gratis parkeren.

J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten. Tel. 071-5619264.

e-mail: info@vph-wph.nl

www.vph-wph.nl



POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

HOLLANDS GLORIE

Camplaan 8, 2103 GW Heemstede
Tel.: (023) 547 74 44, fax (023) 529 16 05

Speciaal voor:

Verenigd Europa, D.D.R., Indonesië, Verenigde Naties,
West- en Oost-Europese landen.

Grote keus voor de motiefverzamelaar.



**MICHEL
hawid**



**IMPORTA
LINDNER**

**KA-BE
Leuchtturm**



WEET U DIT NOG ????

Weet u nog dat u als lid gratis 1x per jaar een "SLEUTELTJE" mag plaatsen in de Sleutelpost. (Aangeboden / Gevraagd).

BESTUUR

Voorzitter

E.W.P. van Dommelen

Gebr.De Wittplantsoen 2, 2253 WZ Voorschoten

☎ 071-5725672 ☒ edommelen@hotmail.com

Vice-voorzitter

Vacant

Secretaris & Ledenaministrateur

P.J. van de Kastele

Oude Vest 109b, 2312 XV Leiden

☎ 071-8889405 ☒ kasteeledrost@casema.nl

2^e. Secretaris

M.F.Th. Versteegen

Servatiusstr. 1, 2382 XR Zoeterwoude

☎ 071-5410623 ☒ mft.versteegen@wxs.nl

Penningmeester

C. Verlooij

J.W.Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten

☎ 071-5619264 ☒ vphwph@gmail.com

IBAN: NL11INGB0000390926 t.n.v. Penn.

Leidse Ver.v.Postzegel Verzamelaars

Bestuurlid Alg.PR & 2^e.penningmeester

G.A.van Albada

Klimopzoom 119, 2353 RH Leiderdorp

☎ 071-5415609 ☒ gavanalbada@casema.nl

Administrateur Rondzenddienst

J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraat 35, 2324 LL Leiden

☎ 071-5761726

Aankopen contant of eigen betaling op:
IBAN: NL78INGB0000510486 tnv: Adm.rondzenddienst
LVvPV Leiden. Rondzendnummer vermelden s.v.p.

VEILING

W.de Wit

Valeriusstraat 210, 2324 XL Leiden ☎ 071-5310686

H.D.Scheer

Rubenslaan 28, 2391HG Hazerswoude

☎ 0172-588170 ✉ h.d.scheer@casema.nl

C.G.M. Klerks

Breitnerlaan 24a, 2391 GC Hazerswoude

☎ 0172-589718 ✉ keesklerks@ziggo.nl

S.Wortman

Mesdagplantsoen 11, 2391 HA Hazerswoude

☎ 0172-588517

Veiling IBAN: NL11INGB0000390926 tnv Penn.Leidse
Ver.v.Postzegelverzamelatd.

De veilinglijst kunt u downloaden op: www.lvpv.nl

Adviescommissie

J.J.M. Pieters ☎ 071-5761726 en P.Laterveer

SLEUTELPOST

Redactie & Productie

G.A.van Albada

Klimopzoom 119, 2353 RH Leiderdorp

☎ 071-5415609 ✉ gavanalbada@casema.nl

Ereleden: F. Hemelop, W. Hogendoorn, J.J.M. Pieters
P.J.J. de Poorte

Algemene informatie

Bijeenkomsten

Onze maandelijkse bijeenkomsten met veiling worden gehouden op donderdagavond in de Goede Herderkerk (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude

We beginnen om 20.15 uur, maar de zaal is al om 19.30 uur open, zodat u de gelegenheid heeft om de veilingkavels te bekijken of iets te ruilen.

De ruilavonden op vrijdagavond worden gehouden in “de Lepelaar”, Apollotoren 2, 2324 DR te Leiden. Aanvang 19.30 uur

Contributie en opzeggen

De contributie bedraagt € 41,50 per jaar en dient te zijn voldaan vóór 1 januari !

(U kunt ook gebruik maken van het gemak van de automatische afschrijving, kost niets extra en is zonder risico. Neem contact op met de penningmeester !)

Opzegging van het lidmaatschap kan, volgens de statuten, slechts geschieden vóór 15 november van het lopend jaar

Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.

Rondzenddienst

Bij overtreding van de voorschriften gelden de volgende boeten:

- Te laat betalen aankoop € 0,25 per dag;
- Tas te lang vasthouden € 0,15 per dag;
- Kosten van aanmaning € 1,00 voor porti en administratiekosten

Leenadressen

Fosforlamp en catalogi:

Willem de Wit 071-531 06 86

Watermerkzoeker of signoscope:

P.J. van de Kastele, 071-521 29 38

Literatuur aanvragen:

Bibliotheek KNBF

Bondsbureau KNBF

Nieuwe Schaft 23, 3991 AS HOUTEN

Openingstijden Bibliotheek:

Elke woensdag van de maand van 10 – 15 uur.

INHOUDSOPGAVE

Blz.3/4 Bestuur

Blz.5. Algemene Informatie

Blz.6 .Inoudsopgave, Agenda

Blz.7. “Van de redactie”, “Van de voorzitter”.

Blz.8/9. Wijziging huishoudelijk reglement

Blz.10/15. “ Pieterskerk 900 jaar ” Willem Hogendoorn

Blz.16/ 20. “Int. Dag van de Ruimtevaart” Randy Koo

Blz.20/ 21. “Katapultpost”. G.A.v.Albada

Blz.22: Verslag rondzenddienst . Jan Pieters

AGENDA 2021

(LET OP ACTUEEL NIEUWS OP ONZE WEBSITE!!!)

Ledenbijeenkomsten met veiling:

In de Goede Herderkerk (Meerburgkerk) Hoge Rijndijk 18,
Zoeterwoude

Donderdag 23 september

Donderdag 28 oktober

Donderdag 25 november

Donderdag 23 december

Ruilavonden:

In de Lepelaar, Leiden

Vrijdag 17 september

Vrijdag 15 oktober

Vrijdag 19 november

Vrijdag 17 december

Sleutelpost:

Sluitingsdatum voor volgend nummer: 10 december

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer een nieuw nummer van de Sleutelpost.

Zoals het er nu voor staat (tijdens het schrijven van dit stukje) gaan we in september weer van start met de maandelijkse vergaderingen en veilingen (zie Agenda). Van onze leeftijdsgroep is iedereen in de gelegenheid geweest om zich te laten vaccineren.

Maar het blijft toch nog even ongewis, dus houdt U dan ook onze website in de gaten, daar probeer ik het allerlaatste nieuws op te zetten.

Hebt u geen computer, dan kunt u altijd één van onze bestuursleden bellen voor het laatste agendanieuws

VAN DE VOORZITTER

Bent u ook niet zo tevreden over deze zomer? Hebt u ook zo genoeg van het Corona virus?

Het weer kan beduidend beter en Corona hebben we er nog niet onder.

Maar gelukkig zijn we er nog en gaan we ja, ja, weer beginnen met onze postzegelavonden.

Liefst ingeënt of getest. Maar op 23 september is het zover en komen we weer samen in de Goede Herderkerk te Hazerswoude. De veilingkavels staan op de site en er liggen exemplaren klaar op de avond zelf.

Verlos ons van de zorg van het vinden van een nieuw bestuurslid en meldt u aan bij het bestuur.

Ik hoop velen van u te ontmoeten op 23 september a.s.

=====

KNBF Nieuwsbrief

Bent u al geabonneerd op de (digitale) nieuwsbrief van de Bond? Nee, het is gratis voor leden van de aangesloten verenigingen en u kunt zich aanmelden op de site van de KNBF (www.knbf.nl) ! Nieuwsbrief is misschien een beetje verkeerd gekozen, want het staat vol met interessante filatelistische artikelen. Het is zeker de moeite waard om u aan te melden voor deze gratis service.

HOERA !!!!

VANAF 23 SEPTEMBER GAAN WE

WEER STARTEN !!!!!

WIJZIGING HUISHOUDELIJKREGLEMENT

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die ook betrekking heeft op verenigingen, is op 1 juli 2021 in werking getreden.

De wet verplicht de vereniging om enkele bepalingen in haar huishoudelijkreglement op te nemen. Het betreft:

I Handelen in het belang van de organisatie

Op grond van de wet moeten “bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie.

II Tegenstrijdig belang

Geen van de bestuursleden mag actief betrokken zijn bij besluitvorming waar die (in)direct persoonlijk belang op persoonlijk voordeel bij heeft of tegenstrijdig is aan het belang van de organisatie.

III Raadgevende stem binnen de vereniging.

Bestuursleden mogen op grond van de wet niet als gewoon lid meestemmen in de algemene vergadering. Zij hebben alleen een raadgevende stem tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging.

IV Vergrote hoofdelijke aansprakelijkheid.

Bij faillissement van de vereniging kan het bestuur makkelijker hoofdelijk worden aangesproken wegens wanbestuur indien het toezicht niet goed is geregeld.

Het bestuur stelt voor om te voldoen aan deze verplichtingen Artikel 5 van het Huishoudelijkreglement, dat gaat over het bestuur, aan te passen op de volgende wijze:

a. Aan het tweede lid van artikel 5 wordt de volgende zin toegevoegd:

“De penningmeester en de administrateur van de rondzenddienst moeten voor uitgaven boven € 2500,-- vooraf toestemming krijgen van het bestuur.”

b. Er wordt een derde lid toegevoegd luidende:

“3. Elk bestuurslid ondertekent bij zijn/haar benoeming een verklaring (zie bijlage) waaruit blijkt dat het bestuurslid akkoord gaat met de verplichting om bij de uitoefening van zijn taak alleen in het belang van de vereniging te handelen. “

c. Er wordt een vierde lid toegevoegd luidende:

“4. Elk bestuurslid dat een (in)direct belang of persoonlijk voordeel heeft bij een voorliggend bestuursbesluit onthoudt zich van deelname aan zowel de beraadslagingen als de besluitvorming van het betreffende besluit.

Indien één of meer bestuursleden door tegenstrijdig belang niet deelnemen aan besluitvorming, dan dient schriftelijk te worden vastgelegd waarom het besluit genomen wordt.”

d. Er wordt een vijfde lid toegevoegd luidende:

“5. Elk bestuurslid heeft bij stemmingen tijdens de Algemene vergadering slechts één raadgevende stem, die niet meetelt bij de bepaling van de uitslag van de stemming.”

BIJLAGE bij artikel 5, derde lid.

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS
Gevestigd te Leiden.

Opgericht op 17 januari 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 40445982

De heer/mevrouw.....,

Gekozen als bestuurslid van de LVVP in de algemene vergadering van, Verklaart om als bestuurder alleen te zullen handelen in het belang van de vereniging.

Leiden Ondertekening

Het bestuur zal dit voorstel tot wijziging voorleggen aan de ledenvergadering op maandag 26 september en adviseert de leden daarmee in te stemmen.

PIETERSKERK LEIDEN 900 JAAR

900 jaar geleden, in 1121 werd in Leiden een kapel voor de graven van Holland gewijd aan de heiligen Petrus en Paulus. De wijding werd gedaan door Godebald, de bisschop van Utrecht. Deze oudste kerk van Leiden kennen we nu als de Pieterskerk. Hoe is het begonnen en wat is er allemaal gebeurd in deze 900 jaar? En wie was bijvoorbeeld de eerste bekende Nederlander die in de Pieterskerk werd gedoopt?

Algemeen

Van oudsher is de Pieterskerk de hoofdkerk van Leiden. Aan deze kerk heeft Leiden ook haar bijnaam van Sleutelstad te danken. De patroonheilige Sint-Pieter (Petrus) is volgens de Bijbel (evangelie van Mattheüs) de sleutelbewaarder van de hemel. Leiden heeft die sleutels opgenomen in haar stadswapen en is daardoor de Sleutelstad geworden. Deze sleutels mochten natuurlijk niet ontbreken op het velletje 'Mooi Leiden' uit 2006 (zie onder rechtse zegel).



Opmerkelijk is dat de Pieterskerk niet op dit velletje staat, maar wel 3 andere kerken, namelijk de Hooglandsekerk, de Hartebrugkerk en de Lodewijkskerk. Eind 16e eeuw is de huidige vorm en grootte van de Pieterskerk tot stand gekomen. Het gebouw werd in 1971 als kerk buiten gebruik gesteld en in 1976 overgedragen aan een particuliere stichting.

Rampen

De Pieterskerk heeft 2 rampen doorstaan. Omstreeks 1350 werd de

kerk voorzien van een toren, bijgenaamd ‘Coningh der Zee’, omdat de Katwijkse schippers op zee de toren als bakens gebruikten. De toren was 70 meter hoog. Op 5 maart 1512 stortte bij een hevige storm de toren in. De toren is nooit herbouwd. 500 jaar later, in 2012 herdacht de Leidsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars deze ramp met een postzegel. Er zijn 2 versies van deze postzegel uit 2012 en 2014 in verband met een nieuw logo van de Pieterskerk. (zie bovenzijde postzegels)



Buskruitramp

De tweede ramp was de ramp met het kruitschip op 12 januari 1807. Een schip dat van Haarlem naar Delft ging met 18.000 kg buskruit aan boord ontplofte in het centrum van Leiden. Bij de ramp vielen 151 doden en ruim 2000 gewonden. Alle ramen in heel Leiden lagen eruit, waaronder de gebrandschilderde ramen van de Pieterskerk. Ook deze mooie ramen zijn nooit teruggekomen. Een schaalmodel van het kruitschip zien we terug op een herdenkingspostzegel uit 2007. Op de achtergrond Leiden in 1807. Buskruit (gunpowder) werd in de 11e eeuw uitgevonden in China.

Beeldenstorm

Op 25 augustus 1566 en enkele dagen daarna werd de Pieterskerk getroffen door de beeldenstorm. Er werden veel vernielingen aangericht. Het schilderij ‘Het laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden, werd daarbij door burgemeester Isaac Claesz. van Swanenburg op het nippertje gered door het van de beeldenstormers te kopen en naar het Stadhuis te laten overbrengen. Nu is het te bewonderen in het Stedelijk Museum De Lakenhal; in de Pieterskerk hangt een kopie. De schilder Lucas van

Leyden was de grote inspirator van Rembrandt van Rijn. Zijn drieliuk van Het laatste Oordeel zien we op onderstaande maximumkaart.



Bijzondere kerkdiensten

Na de beeldenstorm koos Leiden voor Willem van Oranje wat tot gevolg had dat de Spaanse troepen onder aanvoering van Alva Leiden omsingelden, met de bedoeling de bevolking uit te hongeren en hen tot overgave te dwingen. Dit vond plaats in 1573 – 1574.



Uit deze periode stammen ook de 2 meest bijzondere kerkdiensten van de Pieterskerk. Door de belegering was er een gebrek aan inkomsten en hierdoor had het stadsbestuur geen geld meer om de soldaten te betalen. Daarom werd er op 10 december 1573 besloten om noodmunten van papier te maken. In het omschrift van de munt stond te lezen: *Haec Libertatis Ergo*, dat betekent: “Dit omwille van de vrijheid”. Vanuit de kerk kwam er felle kritiek op “*Haec Libertatis Ergo*”. De (calvinistische) kerk vond dat er had moeten opstaan: “*Haec Religionis ergo*”: “Dit omwille van de godsdienst”. Vanaf de

kansel in de Pieterskerk werd het stadsbestuur hierover berispt. Met name de kritiek van dominee Taling was fel. Stadssecretaris Jan van Hout, die samen met burgemeester Van der Werff in de kerk zat, was de kritiek helemaal zat. Hij trok een pistool uit zijn zak en zei tegen de burgemeester: "Zal ik hem (dominee Taling) van de kansel afknallen?" Van der Werff suste hem, en wees hem erop dat dit een grote rel zou kunnen veroorzaken. Bijzonder toch?



Papieren noodmunt

De 2e bijzondere dienst vond op 3 oktober 1574 plaats. Leiden werd bevrijd door de Watergeuzen, die haring en wittebrood hadden meegebracht. De Leidenaren stroomden toen naar de Pieterskerk waar een spontane dankdienst werd gehouden voor deze wonderbaarlijke bevrijding.

De voorganger was dominee Pieter Corneliszoon. Zijn dankdienst stond in het teken van Psalm 9, een psalm van David met als titel: "Danklied voor een grote verlossing".

Hieronder ziet U een 3 oktober envelop voorzien van een stempel met haring en wittebrood.

Nog elk jaar wordt op 3 oktober de (traditionele) herdenkingsdienst gehouden in de Pieterskerk.



Doopdiensten

De eerste bekende Nederlander die in de Pieterskerk werd gedoopt, was Graaf Floris V, die in 1254 in Leiden was geboren. Een andere BN'er die er werd gedoopt was Rembrandt van Rijn in 1606. Wat Floris V en Rembrandt gemeen hebben, is dat van beiden een beeld in Leiden te bewonderen is. Het beeld van Floris V is geplaatst tegen de muur van het stadhuis, en heeft te maken met het feit dat hij in 1266 Leiden stadsrechten gaf. Hij was toen overigens pas 12 jaar oud maar al wel Graaf van Holland. Een borstbeeld van Rembrandt staat aan de Witte Singel in Leiden.



Universiteitskerk

Willem van Oranje beloofde Leiden met een Universiteit, omdat Leiden zich ondanks de honger niet had overgegeven aan de Spanjaarden. De universiteit werd op 8 februari 1575 geïnaugureerd in de Pieterskerk. Jaarlijks wordt de verjaardag (dies natalis) van de universiteit gevierd in de Pieterskerk.

Met enige regelmaat wordt er in de Pieterskerk een eredoctoraat door de Universiteit uitgereikt..

Graftomben, grafstenen en gedenktekens

In de Pieterskerk liggen veel hoogleraren van de Leidse universiteit begraven, zodat de Pieterskerk wel eens het 'Mausoleum Accademicum' (een academische grafkapel) wordt genoemd. De hele lijst zou U gaan vervelen. Wie ik wel noem maar niet kan laten zien is Jacobus Arminius. In 1603 werd hij hoogleraar theologie te Leiden. Zijn collega-hoogleraar Franciscus Gomarus protesteerde hier heftig tegen. Beide hoogleraren kwamen hevig met elkaar in botsing over de leer van de predestinatie (voorbestedding). Hun

strijd staat bekend als die van tussen de 'rekkelijken en preciezen'. Wie ik wel kan laten zien is Jos Scaliger, een beroemd Nieuw Testamenticus en een van de eerste hoogleraren van de Leidse universiteit. En natuurlijk mag niet ontbreken de beroemde hoogleraar en medicus Herman Boerhaave. Er is voor hem een bescheiden grafmonument in de Pieterskerk.



Herman Boerhaave



Jos Scaliger

Willem Hogendoorn

(Het stuk is van redactiewege ingekort, U kunt het geheel (met meer afbeeldingen) lezen op www.postzegelblog.nl)

PostBeeld

Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore Kloosterstraat 17-21
specialiteiten: Dit is de grootste postzegelwinkel van Nederland. Drie aaneengesloten winkelpanelen met een zeer grote wereldvoorraad. In deze winkel is de enorme voorraad van PostBeeld samengebracht met de wereldvoorraad van Medo uit Rotterdam en de voorraad posthistorie en postwaardestukken van Bulterman uit Amsterdam. Tevens in deze winkel: munten, bankpapier, handboeken, benodigdheden (nieuw en 2e hands) honderden laaggeprijsde collecties en partijen, een klein museum geschiedenis v.d. filatelie, een uitzoekhoek met brieven en heel veel boeken met zegels uit te zoeken à 10c.

Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Verrassende stock postzegels, Munten, Partijen

Kantoor, PostBeeld Emrikweg 26B, 2034BT Haarlem, tel: 023-5272136

Onze winkels te Rotterdam en Amsterdam zijn opgeheven en samengevoegd in onze megastore in Haarlem.

Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u.

Internet:
Webwinkel: www.postbeeld.nl
Magazine: www.postzegelblog.nl
Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl

Internationale dag van de bemande ruimtevaart 12 april

Elk jaar wordt de internationale dag van de bemande ruimtevaart op **12 april** gevierd. Deze datum is een officiële VN-dag onder de naam 'International day of human space flight'. Dit jaar is een bijzondere herdenkingsjaar. Het is ook **60 jaar** geleden dat Yuri Gagarin, de eerste mens in de ruimte was aan boord van de Vostok 1 op 12 april 1961. Deze dag is een officiële feestdag in Rusland. Een korte historie van de eerste mens in de ruimte.

Spoetnik De lancering van de Spoetnik wordt vaak als het begin van de ruimtevaart gezien. Het eerste door de mens gemaakte object dat (volgens een later opgestelde definitie) de ruimte bereikte was echter een **Duitse V-2** raket, tijdens een testvlucht in juni 1944. De eerste geslaagde vlucht van de A4 V-2, die plaatsvond op 3 oktober 1942 in Peenemünde, wordt tegenwoordig ook als begin van de ruimtevaart genoemd.



Op 25 mei 1954 verleende het Presidium van de Academie der Wetenschappen zijn goedkeuring aan een plan om een satelliet in een baan om de Aarde te brengen. Ruim een jaar later, op 29 juli 1955, stookten de Verenigde Staten het vuurtje op met een verklaring van president Eisenhower. Die maakte duidelijk dat zijn land in het kader van het **Internationaal Geofysisch Jaar** (van 1 juli 1957 tot en met 31 december 1958) een satelliet in een baan om de Aarde zou brengen. Op 3 augustus 1955 liet de USSR weten dat zij dit doel eveneens nastreefde.

Op 4 oktober 1957 werd de eerste door mensen gemaakte satelliet **Spoetnik 1** in de ruimte gelanceerd, waarmee de weg werd geopend voor verkenning van de ruimte. De Russische Spoetnik 1 (wat betekent Satelliet) was de eerste kunstmatige satelliet die in een baan om de Aarde werd gebracht. Hiermee begon de ruimtewedloop (tijdens de Koude Oorlog).

Bemane ruimtevaart betreft ruimtevaartuigen met een of meer mensen die de ruimte in gaan. Dat zijn niet alleen bemanningsleden, die het ruimtevaartuig besturen, maar ook wetenschappers die onderzoek doen en zelfs passagiers (ruimtetoeristen). Ook een ruimtevlucht met alleen passagiers wordt tot de bemane ruimtevaart gerekend.



Op 12 april 1961 werd **Yuri Gagarin**, aan boord van de Vostok 3KA-3 capsule van **Vostok 1**, de eerste mens in de ruimte en de eerste die een ronde om de aarde maakte. De vlucht bestond uit een enkele baan om de aarde en duurde 108 minuten van lancering tot landing. Zoals gepland landde Gagarin apart van zijn capsule aan een parachute, na op 7 km hoogte zijn capsule verlaten te hebben.



Na de vlucht werd Gagarin een wereldwijde beroemdheid. Hij bezocht Italië, Duitsland, Canada, Brazilië, Japan, Egypte, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Cuba om de prestaties van de Sovjet-Unie te promoten. In 1962 werd hij afgevaardigde van de Opperste Sovjet. Later keerde hij terug naar Sterrenstad, het opleidingscentrum, waar hij zeven jaar werkte aan ontwerpen voor een herbruikbaar ruimtevaartuig. Op 12 juni 1962 werd hij luitenant-kolonel in de Russische luchtmacht. Een jaar later, op 6 november 1963 kreeg hij de rang van kolonel. Gagarin kwam op 27 maart 1968 op 34-jarige leeftijd om het leven bij een ongeluk met een MiG-15 straaljager, tijdens een trainingsvlucht nabij Moskou. Ook zijn copiloot kwam hierbij om het leven. De exacte toedracht van het ongeluk is nooit bekend geworden.

Het Kosmonautentrainingscentrum Joeri Gagarin in Sterrenstad bij Moskou is naar hem vernoemd. Ook werd de stad Gzjatsk, vlak bij zijn geboortedorp, in 1968 omgedoopt in Gagarin. Gagarin werd ook geëerd door het Amerikaanse ruimteprogramma. Tijdens **Apollo 11** lieten Neil Armstrong en Buzz Aldrin een tas achter op het maanoppervlak met daarin herdenkingsmedailles voor Gagarin en collega-kosmonaut Vladimir Komarov.



Internationale dag van de bemande ruimtevaart. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in haar resolutie A / RES / 65/271 van 7 april 2011 **12 april** uitgeroepen tot Internationale dag van de bemande ruimtevaart om elk jaar op internationaal niveau het begin van het ruimtetijdperk voor de mensheid te vieren, waarmee opnieuw wordt bevestigd dat belangrijke bijdrage van

ruimtevaartwetenschap en -technologie bij het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen en het vergroten van het welzijn van staten en volkeren, en het verzekeren van de verwezenlijking van hun streven om de ruimte voor vreedzame doeleinden in stand te houden.



.Sinds 2001 worden jaarlijks rond 12 april op diverse plaatsen in de wereld feesten genaamd Yuri's Night gehouden waarmee het begin van de bemande ruimtevaart wordt gevierd. De bekendste locaties zijn Yuri's Night Los Angeles (bij spaceshuttle **Endeavour**) en Yuri's Night Space Coast rond spaceshuttle **Atlantis** op het Kennedy Space Center. Bezoekers dossen zich uit als ruimtevaarders, raketten en andere ruimtevaart gerelateerde voorwerpen of personen.



In 1968 kwam Gagarin om bij een straaljagerongeluk. Een jaar later zetten de Verenigde Staten de eerste mens op de maan. De Verenigde Staten hadden heel duidelijk voor de maanmissie

gekozen, terwijl in de Sovjet-Unie verdeeldheid ontstond over onder andere de financiering. De Verenigde Staten hadden de 'Space Race' voorlopig gewonnen. In de jaren 70 werkten de Amerikanen en de Sovjets samen aan de Apollo-Soyuz missie.

Randy Koo 12-april 2021

Het artikel is van redactiewege ingekort. U kunt het hele artikel lezen (met meer afbeeldingen) op www.postzegelblog.nl/author/randy-koo, waar nog veel meer artikelen van hem staan.

=====

KATAPULTPOST

Vliegtuig afgeschoten van een schip op zee

Katapultpost is de verzending van post door middel van een vliegtuig dat wordt afgeschoten van een schip op zee. Hierdoor kon de bezorgtijd van de poststukken aanmerkelijk worden bekort. Deze manier van postvervoer vond plaats in een tijd, waarin men trachtte allerlei snelheidsrecords te breken en transatlantische vluchten, zoals wij die kennen, waren in die tijd nog niet gebruikelijk.



Ile de France

Katapultpost werd het eerst toegepast door de Franse postale autoriteit in 1928. Een vliegtuig werd gekatapulteerd vanaf het schip "Ile de France". De brieven droegen speciale volgnummers en een extra luchttoeslag moest worden betaald.



Duitse schepen

Deze methode werd ook veel door Duitse schepen gebruikt. Meestal werden de vliegtuigen gelanceerd als de schepen nog 1000 km moesten afleggen. Op 22 juli 1929 vond de eerste Duitse katapultvlucht plaats naar New York vanaf "SS Bremen", terwijl het schip nog 500 km moest varen. Een ander schip dat werd gebruikt voor katapult post was de "Europa".

Gemiddeld was een brief een tot vier dagen eerder op de plaats van bestemming door gebruik te maken van een vliegtuig, dat werd afgeschoten (gekataapulteerd) van een passagiersschip. De afzender moest extra betalen voor deze service. Op de envelop of kaart werd steeds een speciaal stempel geplaatst. Aan dit stempel is de bijzondere methode van vervoer te zien.

Katapultpostvluchten

Katapultpostvluchten werden gestaakt in 1935, omdat Zeppelins en vliegtuigen meer en meer werden gebruikt voor posttransport over lange afstanden. Bovendien was katapultpost een dure manier om post te vervoeren.

Omdat deze wijze van postvervoer slechts op kleine schaal in gebruik is geweest, zijn katapultpoststukken schaars en kostbaar. Op de website "Katapultpost.dk" is veel informatie over dit onderwerp te vinden.

G.A.van Albada

Bron: www.filahome.com, internet, www.aerophil.de

VERSLAG RONDZENDDIENST SEIZOEN 2020/2021

Door de enthousiaste medewerking van onderadministrateurs en sectiehoofden, zijn wij weer in staat geweest om U een heel seizoen van rondzendingen te kunnen voorzien, ondanks de corona crisis. Soms duurde het wat langer om de tassen tijdig door te sturen, maar het kwam voor elkaar. De verkopen vertonen een lichte stijging van ca. 2 % t.o.v. vorig seizoen...Dit komt ondermeer door een aantal boekjes met zeer goed oud en/of jong materiaal. Dit zal het komende seizoen waarschijnlijk minder worden, vooral omdat een grote inzender met goed materiaal, begin dit jaar is overleden. Er hebben 122 rondzendingen gelopen in 8 secties. Alle boekjes met registratienummer 3761 t/m 3900 zijn retour inzenders. Er zijn 108 nieuwe boekjes ingeleverd. De ontvangstkaarten (rode kaart) van het afgelopen seizoen kunnen worden vernietigd. Tot slot wil ik het team van medewerkers/sters hartelijk bedanken voor het vele werk, dat zij iedere keer verrichten.
Jan Pieters
Administrateur Rondzenddienst.

OVERZICHT KAS/BANK 1 JULI 2020 t/m 30 JUNI 2021

<u>ONTVANGSTEN</u>		<u>UITGAVEN</u>	
Saldo Kas	€ 272,61	Uitgekeerd inzender	€ 3377,45
Saldo Bank	896,13	Verzekeringskosten	49,22
Rondzendverkoop	4142,30	Algemene kosten	60,00
Verk.rondz.boekjes	138,75	Administratiekosten	31,82
Verkoop omslagen	2,25	Portikosten	9,60
		Bankkosten	258,39
		Saldo kas	233,40
		Saldo bank	1432,16
	-----		-----
Totaal	€ 5452,04		€ 5452,04

=====



Th. Weizenbach BBV.
Boekhouding, Belasting & Verzekering

Van Vollenhovenkade 5
2313 GG Leiden
tel. 071-5149092
fax 071-5127539

Verzorgt en adviseert:

Boekhoudingen & Belastingzaken

Voor particulieren, midden- en kleinbedrijf

VAN DE WEBMASTER

Bezoekt u al onze website ? (www.lvpv.nl)

De veilinglijsten staan er op en ook de laatste Sleutelposten (Geheel in KLEUR!) De bedoeling is dat, zo gauw ik bijv. nieuwe veilinglijsten ontvang of een bijzondere mededeling, zoals een bepaalde lezing bijvoorbeeld, ik deze zo snel mogelijk op onze site plaats. U bent dan zo snel mogelijk op de hoogte van bepaalde gebeurtenissen, aangezien onze Sleutelpost slechts drie maal per jaar verschijnt.

Mocht u nog wensen of vragen hebben over onze site, dan houd ik mij van harte aanbevolen. G.A.van Albada



Rietdijk

A° 1919



Postzegel- en Muntveilingen

- Een **betrouwbare** taxatie van uw verzameling?
- Een **hoge opbrengst** via een internationale veiling?
- Een **gedegen en correcte** afwikkeling van uw levenswerk?

Laat Rietdijk uw partner zijn!

Uw collectie is bij ons in vertrouwde handen!
Sinds 1919 hielden wij honderden grote internationale veilingen op het gebied van filatelie en numismatiek.

In april en november telkens een grote postzegelveiling en in juni en december telkens een grote muntenveiling.

Wij zijn doorlopend op zoek naar postzegels en munten!

Voor grote inzendingen komen wij graag naar u toe!

Bel: 070-364 79 57

of mail info@rietdijkveilingen.nl

Adres	Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 2514 GC 's-Gravenhage
Telefoon	070-364 79 57 (postzegelveiling) 070-364 78 31 (muntenveiling)
Fax	070-363 28 93
Internet	www.rietdijkveilingen.nl
E-mail	info@rietdijkveilingen.nl

